



Stenlændernes Spejdermuseum

2020

Stenlændernes Spejdermuseum

Kære alle

Så mødes vi igen.

Og som mange af jer andres museer, har vi selvfølgelig også været præget af Corona.

Museumsåret startede ellers rigtig godt med en flot ny særudstilling om bl.a. Verdensjamboreen i 1929, hvor det store nyerehvervede billede fylder godt op. Og ellers fokuserer denne udstilling på ligheder og forskelle mellem jamboreen i 1929 og den 90 år senere i 2019.

Også to andre særudstillinger blev det til. En om den faste tegner hos Stenlænderne, Henrik Dixen Dausell og hans karakteristiske og underfundige streg, og en om den kæmpe variation af spejdermærker, man som spejderforældre kan blive udsat for at finde plads til på barnets uniform...

Også besøgskalenderen var ved at blive godt fyldt op, da nedlukningen medførte omfattende aflysninger.

Nu er der så kommet lidt nye bookinger, så vi håber, at få gang i besøgene igen, selvom det kan være en stor udfordring, når vores lokale er så lille, som det er, og når vi selvfølgelig skal overholde afstandskrav mv.

Så har vi i stedet brugt tid bag kulisserne.

I nu 4 år har vi arbejdet med kortlægning af divisioner, kolonner, troppe og grupper i DDDS/DDP/DDS 1909-2020.

I 2020 er der 35 divisioner, men i tidens løb har der været i alt ca. 350 divisioner iberegnet områdeændringer af divisioner. Sammenhængen mellem divisionerne er stort set kortlagt.

Tilsvarende er der i 2020 ca. 410 grupper i DDS, men i tidens

løb har der været ca. 2.250 troppe/grupper.

Af de ca. 51.000 registreringer af troppe/grupper vi har er kun ca. 8,5% af registreringerne ikke knyttet til en start/sammenlægning/lukning. De "sorte huller" er primært knyttet til Amager, Absalon, Horns Rev, Lyng og Vestjyske divisioner.

Visionen for kortlægningen er et klikbart kort med divisioner på vores hjemmeside med tilhørende mulighed for indtastning af en trop/grupes navn og visning i tabelform med sammenlægninger mm.

I den forbindelse er det også værd at nævne, at spejderstaven.dk er omlagt til nyt design og infrastruktur, da den var vokset ud af den eksisterende. Hvis ikke du har været forbi for nyligt, kan vi kun anbefale det. Der ligger mange gode museumsrelevante oplysninger mv. Og vi hører gerne om nye emner til siden.

Så har vi også kastet os over en registrering af DDS og DDP medaljer mv. En umiddelbart overskuelig opgave, for der findes jo ikke så mange forskellige medaljer...

Ja, som sædvanlig viste det sig, at der var flere forskellige end lige tænkt. Her skal være en stor tak til de, der har hjulpet til med at finde medaljer frem fra arkiverne, så oversigten kunne blive så komplet som mulig fra starten.

Jeg håber selvfølgelig at høre fra de sidste museer, som endnu ikke har haft tid til at kigge på denne opgave også.

Endelig er der kun tilbage at sige, at vi glæder os til at kunne mødes med jer alle til årsmøde i Sammenslutningen af FDF og Spejdermuseer dels på FDF museet på Jomsborg, dels på Spejdergården Maglevad i Stenløse.

Med håb om et godt årsmøde.

Med Spejderhilsen

Morten Frederiksen, september 2020



Fra Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere til the Danish Scout Council

Af Ole Busk Poulsen, formand for DSC, 6. august 2020

Året er 1961, datoen er 24. september og den 18. Internationale Konference for The Boy Scout Movement var netop afsluttet. Den største revision af grundlaget for det internationale samarbejde siden etableringen af the Boy Scout Movement i 1922 var godkendt. Det betød bl.a. en ændring af navnet til *World Organization of the Scout Movement* (WOSM).

Desuden var det vedtaget, at hvert land kun kunne være repræsenteret i WOSM med en spejderorganisation. I Danmark havde DDS været med fra starten og KFUM-spejderne var på DDS' anbefaling blevet medlem i 1924.



Som en konsekvens af denne beslutning oprettede DDS og KFUM-spejderne *Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere* (FDD), som overtog medlemskabet af WOSM d. 23. april 1962.

I praksis var det det eksisterende og mere uformelle Fællesudvalg, der reelt blev formaliseret. I overenskomsten mellem DDS og KFUM-spejderne fastlægges at: *"Til fremme af spejderarbejdet i Danmark i overensstemmelse med de grundprincipper, der er fastlagt for spejderarbejde af spejderbevægelsens stifter, Baden-Powell, og til yderligere styrkelse af samarbejdet mellem de to internationalt anerkendte drenespejderkorps, DDS og KFUM-spejderne, oprettede disse korps den 23. april 1962 Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. ... Fællesrådet repræsenterer dansk drengespejderarbejde over for The World Organization of*

the Scout Movement og andre landes anerkendte spejderkorps. Fællesrådet kan i øvrigt repræsentere korpsene i fælles anliggender.”

Konsekvensen var også, at hvis andre danske korps ønskede medlemskab af WOSM, skulle det nu ske via et medlemskab af, eller en associering med, Fællesrådet, eller et af de korps der var fuldgældige medlemmer af Fællesrådet (og dermed WOSM).

Gennem alle årene siden oprettelsen af Boy Scout Movement har man fulgt princippet, at hvert land har 6 stemmer uanset antallet af medlemmer.

I 1948 blev Danske Baptisters Drengespejderkorps (DBD) oprettet. Fra starten forsøgte de at få international anerkendelse og det kunne altså kun ske ved en associering med DDS, KFUM-spejderne eller Fællesrådet. Det lykkedes imidlertid ikke at få en aftale på plads som både kunne tilgodese de eksisterende korps og Danske Baptisters Drengespejderkorps ønske om at bevare selvstændigheden.

I starten af 1960'erne nedsatte DBD et udvalg, der igen skulle undersøge muligheden for international anerkendelse gennem DDS eller KFUM-spejderne. Forhandlingerne med KFUM-spejderne gik hurtigt i stå. Der i mod tilbød DDS, at DBD kunne indgå som en division under DDS, skifte navn til Danske Baptisters Drengespejdere, betale kontingent til DDS og bære DDS' korpsmærke sammen med deres eget korpsmærke. Forslaget blev kraftigt debatteret på DBD's førerstævne i 1968, og blev med stort flertal nedstemt.

I 1976 ændrede DDS og KFUM-spejderne imidlertid overenskomsten for Fællesrådet, så det blev muligt for andre korps at blive associeret til Fællesrådet via en status som observatør, og dermed blive internationalt anerkendt. Det betød, at drengene i det, der nu hed Danske Baptisters Spejderkorps, nu endeligt kunne få deres ønske opfyldt om anerkendelse af WOSM.

Samtidig fik Grønlands Spejderkorps og Færøernes Fællesråd

ligeledes status som observatører i Fællesrådet.

Indtil 1991 havde spejdere fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig uden problemer deltaget i internationale arrangementer som en del af de danske delegationer. Men i 1991 stillede WOSM spørgsmålstegn ved dette, da Dansk Spejderkorps Sydslesvig jo »boede« i Tyskland og dermed var tyske spejdere og ikke danske.

Grunden til at WOSM blev opmærksom på situationen skyldtes egentlig, at spejderbevægelsen efter Murens fald blomstrede op i det meste af Østeuropa, herunder også blandt de forskellige mindretal som f.eks. ungarerne i Rumænien og russerne i Estland og Letland.

Så for at undgå kaos holdt WOSM fast i, at der kun kunne være ét medlem pr. land.

Det lykkedes Dansk Spejderkorps Sydslesvig at lave en aftale, hvor de meldte sig ind i *Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder* (BdP) i delstaten Slesvig-Holsten, og på den måde blive anerkendt af WOSM. Samtidig blev Dansk Spejderkorps Sydslesvig efter aftale med BdP optaget som associeret medlem af Fællesrådet, således at de internationalt stadig kunne deltage i de danske delegationer.

Efter nogle år med en uformel navneændring fra *Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere* til *the Danish Scout Council* (DSC), er ændringen i år også formelt godkendt af WOSM.

I dag er også Danske Baptisters Spejderkorps fuldgældigt medlem af DSC.

Da der pt. ikke er spejderarbejde i Grønland er der ikke nogen observatør derfra, men både Færøerne og Dansk Spejderkorps Sydslesvig har stadig status som observatører. Det betyder, at DSC består af 4 repræsentanter fra KFUM-spejderne, 4 repræsentanter fra DDS, 2 repræsentanter fra Danske Baptisters Spejderkorps, samt en International Commissioner (IC) og de 2 observatører.

Blandt de 10 korpssrepræsentanter vælges en formand og en næstformand, som sammen med IC udgør DSC formandskabet, der er ansvarlig for møderne og den daglige drift.

Tidligere blev Fællesrådet brugt til koordinering af emner, der havde interesse for de deltagende korps, men nu er fokus rettet mod det internationale og repræsentationen mod WOSM. Det betyder, at arbejdet er centreret om følgende tre emner:

Politik

Danske delegationer og kontingenter

WOSM materiale

Politik-delen handler om at diskutere og fastlægge danske synspunkter i forhold til strategier og fokusområder i WOSM, både på europæisk og verdensplan.

Generelt er fokus på at promovere:

Samarbejde mellem WAGGGS og WOSM, involvering af unge, samt gennemsigtighed i beslutninger og beslutningsprocesser.

Ansvar for at sende et dansk kontingent afsted på Verdensjamboree, World Moot og andre WOSM arrangementer ligger også hos DSC. Typisk drejer det sig om at nedsætte et udvalg, som planlægger og gennemfører turen.

For øjeblikket er der både et udvalg, der forbereder deltagelsen i den Europæiske Jamboree i 2021 i Polen, samt et udvalg der planlægger World Moot deltagelsen i 2022 i Irland.

I relation til dette ligger JOTA/JOTI også i DSC-regi.



Ligesom korpsene i Danmark har generalforsamlinger, landsmøder eller korpsrådsmøder har WOSM hvert tredje år en verdenskonference og hvert tredje år en regional konference i europa. På disse konferencer vedtages de politikker, strategier og handlingsplaner som WOSM skal arbejde med i den kommende periode. Samtidig vælges der en komite, som skal lede arbejdet i en 3-års periode.

I den indeværende periode har vi formået, at få en dansker valgt ind i verdenskomiteen. Det er også på konferencerne at værtslandene for kommende arrangementer vedtages, ligesom optagelsen af nye lande i WOSM godkendes.

I Danmark har vi tradition for selv at udvikle vores arbejdsstof og ledertræningsmateriale, men i mange af de mindre spejderlande anvender man det materiale, der kommer fra WOSM, da man ikke har ressourcer til selv at udvikle det. I DSC vurderes løbende det materiale, der kommer fra WOSM, og det besluttet om noget af det skal bringes i spil i Danmark. Det nyeste initiativ fra WOSM er Earth Tribe og er faktisk rigtig godt.

Ud over de løbende aktiviteter med ovenstående arbejdes der internt i DSC bl.a. med professionalisering af kontingenter.

Over tid er arbejdet med at sende delegationer afsted til jamboreer og World Moots blevet mere og mere komplekst og krævende, og den økonomiske ramme bliver større og større. Så i takt med dette, er det nødvendigt at sikre en professionel håndtering af planlægning og risici.

Som nævnt er der ikke pt. noget organiseret spejderarbejde i Grønland. DSC har netop igangsat et arbejde med at afdække muligheder og begrænsninger i forhold til evt. at støtte en genstart af spejderarbejdet.

Kilder:

Dokumenter på DSC googledrev

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Danish_Scout_Council

Svend Ranvig: Det Danske Spejderkorps 1909-1973

Danske Baptisters Spejderkorps - 75 spejderår