



Stenlændernes Spejdermuseum
2010

Stenlændernes Spejdermuseum

Kære alle.

Så er det atter en gang tid for årsmøde - også kaldet spejdermuseumskonferencen.

Som altid er det et tidspunkt, som vi ser frem til og glæder os til. Et mekka for inspiration og gode, positive spejdermuseums-vibrationer :-)

Hos Stenlændernes Spejdermuseum er tiden siden sidst gået stærkt med mange nye tiltag. Vores lille stab af museumsinteresserede hjælpere har hver især ydet en stor indsats mht. registrering og arkivering af effekter af enhver slags. I den forbindelse er det omsider lykkedes at få en anvendelig database op at køre takket være Nordjysk Spejdermuseum, som vi herved behørigt skal takke. Nu mangler blot at få den fyldt op...

Til vores julemarked i 2009 havde vi atter en lille stand med "kuk-kassen", hvor vi bl.a. havde fået produceret en lille film om den sidste avisindsamling i Stenløse. Egedal kommune valgte i 2009 således at opsigte en aftale med spejderne, der havde stået på siden "Ruder konge var knægt".

Det er vores oplevelse, at denne løbende indsamling af museumsrelevante nutidige episoder er meget vigtig og interessante for såvel os, som nutidens spejdere. Og så er det da meget nemmere at samle ind mens det eksisterer, end at skulle rekonstruere efterfølgende...

I forbindelse med museet lavede vi i øvrigt en ny udstilling. Udover selvfølgelig at lave Blå Sommer og korpslejre som tema, havde vi også besluttet at vise "de andre korps". Dvs andre spejdere og ungdomsbevægelser i Danmark.

I den forbindelse var det fantastisk dejligt at opleve Sammenlutningens berettigelse. Med nogle få klik på internettet havde

vi således kontakt til Tydal, KFUK Randers og FDF Jomsborg. Og endnu hurtigere havde vi relevante og korrekte oplysninger til vores udstilling, modtaget fra de pågældende museer. 1000 tak for hjælpen.

Og det fører mig til næste overvejelse. Vi sidder hver især inde med betydelig viden om forskellige områder. Måske vi kunne dele denne viden med hinanden lettere. Vi kunne starte med at gøre udstillingstekster og øvrige publikationer tilgængelige for de øvrige spejdermuseer. På den måde kan vi få korrekte oplysninger direkte fra kilden, uden at vi først skal sidde og søge internettet tyndt. Og hvor de oplysninger, der kommer derfra, i øvrigt altid skal tages med et gran salt.

Så atter engang vil jeg foreslå, at Sammenslutningens hjemmeside bliver anvendt. Hvert spejdermuseum kan utvivlsomt få sin egen "mappe" på hjemmesiden, hvor stort og småt kan gemmes. De fleste (alle) ting vi skriver i dag, er vel alligevel skrevet på computer og derfor lige klar til at kunne bruges af andre. Vi er selv gået foran og har lagt vores udstillingsplakater på siden til fri download (selvfølgelig med kildeangivelse...)

Vores håb er, at alle I andre vil følge efter, så siden kan blive vores primære søgested når det drejer sig om viden og inspiration til spejderhistorien.

I lighed med sidste år er vores beretning, ikke en egentlig beretning. Det er endnu et gammelt projekt og ønske, der er kommet til virkelighed: Rich's billeder og andre samlebilleder med spejdermotiver.

Vi har forsøgt, at lave et decideret katalog over hvad der måtte være udkommet af disse billeder. Vi kan garantere, at det ikke er komplet, allerede fordi der ikke findes noget samlet overblik over hvad, der er udkommet. Men dette er vores bedste bud.



Alle spejdermuseer får en papirkopi. Oversigten vil desuden også ligge på hjemmesiden til download, og sådan at vi løbende kan få den ajourført, når nye billeder dukker op.

I den forbindelse håber vi selvfølgelig at høre fra jer, såfremt I falder over billeder, der ikke er med i kataloget, eller som er i bedre stand end dem vi har lånt os frem til!

Med håb om et godt årsmøde.

Med Spejderhilsen

Morten Frederiksen, september 2010

