

Stenlændernes Spejdermuseum

Kære alle.

Så er det tid til at se tilbage på ”året, der er gået”.

Den positive ånd hersker fortsat i Stenløse, hvor vi har flere hænder, der hver især pusler med forskellige arbejdsopgaver. Vi er således efterhånden ved at have et edb-registreringssystem færdig (i hvert fald i tankerne), en meget stor del af vores blade er efterhånden sorteret og registreret, bøgerne er stort set alle registreret, og vores forældre-patroljers arkivalier er ligeledes arkiveret og registreret.

Forude venter så en masse andre dejlige (...) arbejdsopgaver såsom registrering og indscanning af fotos, samt registrering af effekter i ovennævnte database. Alt i alt arbejde til mange festlige timer fremover.

Siden sidst har vi haft en række besøg, hvor vi især vil fremhæve Holmens besøg, hvor hele bestyrelsen gæstede os. Det gav atter en gang anledning til en god gang erfaringsudveksling og inspiration museerne imellem.

Til vores julemarked søsatte vi en museumsinspireret skattejagt rundt på spejdgården, med navnlig den yngre generation som målgruppe. Det var en succes, hvor børnene ved hjælp af fotos fra specielle (historiske) steder på gården, skulle finde frem til lokaliteten og krydse dem af på et kort. Selvfølgelig var der gevinst til alle, og hjælp ligeså. På den måde var der vist nogle, der opdagede ting og områder, som de ikke lægger mærke til i dagligdagen.

Ved samme lejlighed, havde vi haft en lille møderække med trops-spejderne om historien. Det bevirkede, at de selv lavede en ”historisk” udstilling, og ikke mindst bemandede deres bod iført gamle uniformer. Et stort hit! Efter at have overvundet de-

res indledende generthed insisterede de på at få lov til at låne uniformerne. Så kom ikke og sig, at ikke også teenagere kan lide at klæde sig ud.

Vi har sat et par fotos ind på de bagerste sider :-)

Jeg deltog også (som gæst) på Blå Sommer, og oplevede atter en gang det fantastiske miljø, der er på en sådan lejr.

Ved kontakt til radio/medie-centeret lykkedes det mig at overbevise dem om, at de selvfølgelig skulle bevare denne lejr for eftertiden i de digitale former, som den fremstod i. Med andre ord: radioen, tv og lejraviser blev samlet digitalt og i papirform til samtlige DDS-museer. Vi skal huske, at gøre opmærksom på os selv, når det (endnu) ikke er en naturlig del af planlægningen af et arrangement!

I skrivende stund har jeg ikke set pakkerne endnu, men håber da, at de dukker op inden årsmødet.

Vores beretning i år, er ikke en egentlig beretning, men faktisk et stort projekt og ønske vi har haft længe. Vores ”gamle” mærkekatalog er nu blevet digitaliseret. Alle DDS-museer (og andre interesserede) får en cd-rom, men selv kataloget vil ligge i an altid opdateret udgave på sammenslutningens hjemmeside (der lider en ussel tilværelse). Så måske det kan være startskuddet til at vi bruger hjemmesiden noget mere!!!

Med håb om et godt årsmøde.

Med Spejderhilsen

Morten Frederiksen, september 2009



Nye spejdere i gamle klæder



